

Deel 1

Onafhankelijk onderzoek naar de Waarheid

'Het onafhankelijk en vrij zoeken naar de Waarheid' is hetgeen wat het bahá'í-geloof, voorschrijft, wat betekent dat ieder die voor een bepaald geloof wilt kiezen, van tevoren onafhankelijk en vrij op zoek moet gaan, hij/zij moet met eigen ogen zien en met eigen oren horen, zonder enig vooroordeel. Echter lijkt dit alleen te gelden voor de mensen die nog niet tot het bahá'í-geloof zijn bekeerd. Dit blijkt uit een gedetailleerde studie naar de handelingen en uitspraken van de oprichters en grondleggers van het bahá'í-geloof. Als voorbeeld: De Bab ordert om alléén zijn eigen boek te onderwijzen en geen enkel ander boek. Bahá'u'lláh zegt geen ander wetenschap dan zijn wetenschap te verkrijgen. Abdu'l-Bahá geeft als order om op het moment dat iemand tegen de bahá'í opvolgers protesteert, hij of zij direct uit de bahá'í-gemeenschap moet worden verbannen...

Deel 2

De Eenheid van de Mensheid

“De eenheid van de mensheid” betekent volgens het Bahá'í-geloof dat alle mensen broeders en zusters van elkaar zijn en dat kleur, ras of religie niemand superieur maakt t.o.v. de ander. Wat uit de realiteit blijkt is dat deze slogans alleen als reclame gebruikt worden om mensen naar het geloof toe te trekken. Wat in de praktijk uit de levensstijl van de oprichters van het Bahá'í-geloof afgeleid wordt toont namelijk het tegendeel. Als voorbeeld: Bahá'u'lláh beschouwt moslim shiïeten als heidenen en verbodt omgang met hen. Degenen die zich hebben afgekeerd van het geloof worden als dier en bastaard beschouwd. Turken worden geïntroduceerd als moordenaars en kannibalen, waarbij hun goed recht is om hun vragen niet serieus te nemen en hen bespottelijk te antwoorden. Abdu'l-Bahá beschouwt de niet opgeleide donker gekleurde afrikanen als koeien die in de vorm van mens zijn geschapen!

Deel 3

Religie als Bron van Eenheid

Bahá'ís zijn van mening dat religie voor éénheid tussen de mensen hoort te zorgen en indien dat niet gebeurt, en in plaats daarvan voor conflict en oorlog tussen de mensen zorgt, die betreffende religie geen waarde meer heeft en het dan beter is als het niet meer bestaat. Uitgaande van dit principe, kunnen we door het bestuderen van de geschiedenis en hetgeen wat de oprichters van het Bahá'í-geloof hebben verricht, en alle ellende en bloedvergieten wat zij hebben veroorzaakt, concluderen dat het inderdaad beter is als het Bahá'í-geloof niet had bestaan. Want de Bab, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Baha, en Shoghi Effendi, hebben allen om de macht te kunnen krijgen zo hard tegen hun tegenstanders tekeer gegaan, waarbij het soms leidde tot een oorlog met daarbij veel slachtoffers. Bahá'u'lláh zorgde voor zoveel onderdrukking en geweld tegen de bevolking dat de mensen over hem zeiden: “Als Hossein Ali (Bahá'u'lláh) een voorbeeld is van hoe Hosseinibn Ali (derde shiïtische imam wie op een zeer wrede wijze was vermoord door Yazid), dan moge God de ziel van Yazid zegenen.



Deel 4

Religie in Overeenstemming met Wetenschap

Bahá'ís vinden dat religie in overeenstemming met wetenschap en rede hoort te zijn. Een religie wat tegen wetenschap en logisch redeneren is, leidt tot onwetendheid en begoocheling en is geen "religie" te noemen. Met dit principe in het achterhoofd en door het bestuderen van de uitspraken van de oprichters van het Bahá'í-geloof komen we tot de conclusie dat dit religie geen religie te noemen is omdat het inderdaad tot meer onwetendheid leidt. Bijvoorbeeld: de Bab geeft als order om alle boeken en mensen die tegen het Bahá'í-geloof zijn te vernietigen. Baha'u 'llah beweert dat een wetenschapper die het Bahá'í-geloof niet accepteert tot de meest onwetenden behoort.

Deel 5

Tegen alle Vooroordelen

Het Bahá'í-geloof is ten alle tijden tegen vooroordelen en vooringenomenheid. Wat blijkt is dat dit alleen een recept is dat alleen niet- Bahá'ís aan moeten voldoen. De oprichters van het Bahá'í-geloof zijn zelf namelijk extreem vooringenomen in hun geloof. De Bab ordert bijvoorbeeld om de mensen die niet tot het Bahá'í-geloof behoren te vermoorden en hun bezittingen in beslag te nemen. Bahá'u'lláh verklaart dat shiïtische moslims heiden en verbiedt omgang met hen. Verder noemt hij ieder die het Bahá'í-geloof verlaat een dier en bastaard. Abdu'l-Baha ordert dat indien iemand tegen zijn opvolgers protesteert, hij/zij direct uit de Bahá'í- gemeenschap moet worden verbannen en verder geen enkele excuus van die persoon mag worden aanvaard.

Deel 6

Gelijkheid in Verdeling van Rijkdom

Volgens het Bahá'í-geloof hoort de verdeling van het publieke rijkdom gelijk onder de mensen verdeeld te worden, zodat verschillende groepen in de samenleving een voorspoedig leven kunnen leiden. Echter lijkt dit alleen als reclame voor het geloof predikt te worden, wat uit de praktijk blijkt pleit voor het tegenovergestelde. Bahá'u'lláh staat hoge rente toe, iets wat op zichzelf voor nog een grotere afstand tussen rijken en armen zorgt. Abdu'l-Baha verklaart tevens dat het niet noodzakelijk is om rechtvaardigheid tussen alle mensen te realiseren.



Deel 7

Het Universele Huis der Gerechtigheid

“Het Universele Huis der Gerechtigheid” is een raad bestaande uit negen mensen, welke afgeleid is van de Europese tribunalen om de Bahá'í -bevolking te beheren. Volgens Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá en Shoghi Effendi, is het Universele Huis der Gerechtigheid alleen legitiem als het onder toezicht van een “voogd” (Vali amr Allah) is. Echter in tegenstelling tot hetgeen Abdu'l-Bahá had voorspeld, was Shoghi Effendi steriel en had geen nakomelingen, welke “voogd” zou worden. Met andere woorden, na het overlijden van Shoghi, hebben de Baha'is geen echte “voogd” en zo heeft het Universele Huis der Gerechtigheid geen wettelijke basis en zodoende geen rechtsgrondslag.

Deel 8

Verplicht Onderwijs

“Het openbaar verplicht onderwijs” betekent volgens het Bahá'í-geloof dat iedereen op de wereld verplicht volgens identieke en gemeenschappelijke richtlijnen moet worden onderwezen. Echter wat uit de praktijk blijkt is dat de oprichters van het geloof een tegengestelde principe hanteren. Bijvoorbeeld: terwijl Abdu'l-Bahá deelname van Bahá 'is naar niet Bahá'í scholen had verboden, stuurde hij zijn eigen kleinzoon Shoghi Effendi wel naar verschillende niet- Bahá'í scholen. Ondanks deze uitgebreide scholing was echter de manier van omgang met elkaar zodanig bedroevig dat tijdens een ruzie zij elkaar vaak voor allerlei dieren uitmaakten, zoals ezel, vlieg, mug, worm etc.

Deel 9

Een Universele Taal

Volgens het Bahá'í-geloof is er een universele taal noodzakelijk zodat iedereen daarvan gebruik maakt en zo een éénheid vormt. Echter klaarblijkelijk is er tot nu toe door de Baha'is geen enkele taal tot de universele taal uitgeroepen. Daarentegen is het advies van Bahá'u'lláh en Abdu'l-Bahá aan de Bahá'í-gemeenschap om zoveel mogelijk talen te leren zoals Spaans, Farsi, Arabisch, Engels en Duits.



Deel 10

Gelijkheid van Mannen en Vrouwen

Volgens het Bahá'í-geloof houdt de gelijkheid van mannen en vrouwen in dat ze moeten genieten van gelijke rechten en status. Hoewel deze uitspraak het meest gepredikt wordt, is het door de oprichter van het geloof het minst nageleefd. Bahá'u'lláh stelt uitdrukkelijk dat mannen de voorkeur hebben boven vrouwen. Hij kondigt daarnaast aan dat mannen polygaam mogen zijn, dit in tegenstelling tot vrouwen. Vrouwen hebben een lager aandeel in de erfenis, zij mogen ook niet aan de Bahá'í Hajj bedevaart deelnemen. Zij zijn tevens niet toegestaan om lid te worden van het Universele Huis der Gerechtigheid.

Deel 11

Universele Vrede

Bahá'ís verstaan onder universele vrede dat er onder geen enkele omstandigheid oorlog gevoerd mag worden. Volgens Bahá'ís moet er een supermacht aanwezig zijn die toezicht hierop houdt. Dit in tegenstelling tot wat er in de praktijk van de oprichters van het geloof wordt gezien. Namelijk dat Bab, Baha'u'llah en Abdu'l-Bahá en Shoghi Effendi continu in strijd waren met hun tegenstanders en soms leidde dat tot een oorlog met daarbij slachtoffers en bloedvergieten. Baha'u'llah droeg zijn opvolgers op om als "vuur" te zijn tegen hun tegenstanders. Abdu'l-Bahá beschrijft oorlog als een manier om vrede te bereiken. Hij heeft tevens beweerd dat de Verenigde Staten van Amerika geen ander land zal aanvallen.

Deel 12

Behoeftte van de Mensheid aan Zegeningen van de Heilige Geest

Volgens het Bahá'í-geloof heeft de mensheid behoefte aan zegeningen van de Heilige Geest. Dit betekent dat de samenleving te allen tijde behoefte heeft aan een religie en goddelijke openbaringen. Aangezien de behoefttes van de mensen verandert naarmate de tijd verstrijkt, hoort religie en profetie ook steeds vernieuwd te worden. Bahá'ís gebruiken deze redenering om te bewijzen dat Bab en Baha'u'llah nieuwe profeten waren. Ironisch genoeg, is deze leer alleen van toepassing op de profeten die vóór Baha'u'llah kwamen. Baha'u'llah zweert dat er geen nieuwe profeet of religie na hem zal komen. Abdu'l-Bahá beweert dat het Bahá'í-geloof voor eeuwig zal voortbestaan en dat er minstens de komende 365 miljoen jaar geen nieuwe profeet zal komen.

